



3630 Maasmechelen

België – Belgique

P.B-P.P

P 916776

Heemkring 't oude grimbiaca
Schoolstraat 17 - 3630 Maasmechelen
Tel.nr. 089/ 76 29 68 en 0494-891564



16

't oude grimbiaca

B-3630 MAASMECHELEN

1 - 2018

Verantwoordelijke uitgever: Dubois Carlo, Engelstraat 7, B-3630, Maasmechelen

Inhoudsopgave

- 2. Voorwoord Voorzitter**
- 3 - 4. Reus Rudolf Hectela**
- 5 - 8. De geschiedenis van Chiro Gromme.**
- 9 - 21. Chiro algemeen.**

Bestuursleden

Voorzitter: Carlo Dubois, Engelstraat 7, Opgrimbie tel.089 –762968

E-mail : ford.rs200@gmail.com

Secretaris: Alojz Rak, Schoolstraat 17, Opgrimbie tel.0494-891564

E-mail : lojzerak@live.be

Penningmeester: Marc Vanloffeld, Steenkuilstraat 143 Maasmechelen

E-mail : marc.vanloffeld@telenet.be

Activiteiten 2018

Elke eerste maandag van de maand infoavond van 18.00 – 22.00 uur, ingang zijkant Wijkcentrum Hoekstraat 1 Opgrimbie, foto's en documenten scannen we in of fotograferen wij. Tevens kunnen vanaf nu VHS videobanden omgezet worden naar DVD.

Zaterdag 2 juni 2018 zal er in de kerk van Opgrimbie een tentoonstelling doorgaan over de boeren van Opgrimbie. Tevens zullen alle digitale foto's, gemaakt over het boerenleven in Opgrimbie te bezichtigen zijn op deze tentoonstelling. Inkom: GRATIS

Zaterdag 9 juni 2018 zal er in de kerk van Opgrimbie een tentoonstelling doorgaan over de zelfstandigen van Opgrimbie. Tevens zullen alle digitale foto's, gemaakt over het zelfstandig leven in Opgrimbie te bezichtigen zijn op deze tentoonstelling. Inkom: GRATIS

Zaterdag 18 augustus 2018 zal er in de kerk van Opgrimbie een tentoonstelling doorgaan over de cafés van Opgrimbie. Tevens zullen alle digitale foto's, gemaakt in de cafés in Opgrimbie te bezichtigen zijn op deze tentoonstelling. Inkom: GRATIS

Voorwoord

Als jullie dit lezen hebben wij weer hard gewerkt om jullie een mooie erfgoeddag 2018, “Opgrimbie kiest haar kamp” en 3 komende kerktentoonstellingen te realiseren. Wat jullie misschien niet weten is, dat wij in Opgrimbie in bezit zijn van een 2^{de} reus. Een reus uit Hechtel die stond op een adoptie lijst bij de Vlaamse reuzengilde. Hierop hebben wij als 't oude grimbiaca gereageerd. En met trots zijn wij overgegaan tot adoptie. Zeker om zo Opgrimbie te doen deelnemen aan de Vlaamse Reuzen optochten.

Voorzitter Carlo Dubois

Wij schrijven, 15 januari 2018.

Titel in het belang van Limburg. “Reus Rudolf Hectela (100 kilo) zoekt nieuwe thuis”.



Een kreet die de voorzitter van 't oude grimbiaca niet ontgaan is.

S 'avonds werd er een telefoontje gedaan naar Lois Aerts van de Hechtelse reuze gilde, met een vermoeden dat de telefoon, rood gloeiend heeft gestaan die hele dag. Tot onze verbazing heeft bij navraag niemand gebeld om zich te ontfermen over deze Hechtelse reus Rudolf Hectela. Hierop heeft onze voorzitter verteld dat de laatste plaats, waar deze reus zal vertoeven, is het containerpark zoals vermeld stond in hun artikel. Maar in eerste instantie werd afgesproken om via de gemeente alsnog een alternatief te vinden. Ondanks de gemeenteverkiezingen en weinig interesse in de reuzencultuur van Hechtel Eksel vanuit de dienst erfgoed, kwam op vrijdag een telefoontje vanuit Hechtel met het bericht dat deze reus volledig overdragen wordt aan Heemkundige kring 't oude grimbiaca. Zo gezegd zo gedaan. Het voltallige bestuur heeft afscheid genomen van hun reus Rudolf Hectela, waarmee zij vanaf 1986 door heel Vlaanderen zijn getrokken. Nu wil 't oude grimbiaca samen met den ellentrikker en de Maasmechelse reuzen zijn bestaan verder leiden.

Onze speciale dank gaat Naar Reuzengilde Rudolf Hectela 1160 te Hechtel-Eksel, die klaar stonden voor deze adoptie.



Geschiedenis van Chiro Grömme

Hoe het begon...

Het eerste aansluitingsformulier van Chiro Grömme dateert van 1960-1961 (dus dit jaar is dat 50 jaar! ... een reden om te feesten???)

Het waren de chiro-jongens die de eerste stap zetten in ons dorp.

Het adres van het Chiro lokaal was het parochiezaaltje op Davidsstraatje nr. 78 in Grömme.

De stamnummer was 'L 513' en de groep heette gewoon 'Sint-Kristoffel'.

Tijdens het eerste jaar waren ze met 1 pastoor (E.H.Andries Vranken), 4 leiders: (Wampers Léon, Smeets Hendrik, Meyers Rudy en Biesmans Jos.

Ze hadden als lid 12 burchtknappen en 20 knapen (ong. Rakkers en Toppers qua leeftijd).



Het eerste formulier dat wij kennen uit de groep van de meisjes dateert uit 1961-1962.

Het adres van hun Chiro lokaal was de meisjesschool in Opgrimbie.

De stamnummer was 'LM510' en de groep heette 'Sint-Lutgardis'

In hun eerste jaar waren de leiders: Andreas Vranken, Voncken Marie-Louise, Beumers Marie-Thérèse, Hellofs Héléna, Stulens Marie-Thérèse, Crijns Paulette en Claesen Rachel. Er zijn verder geen gegevens over het aantal leden



De periode 1969-1970

De naam van de Chiro-jongens verandert in 'Bosbrigadiers' met stamnummer 'L512' met het adres op Heirstraat (toen nog: Heerstraat) nr. 150. Toen hadden ze 1 proost, 6 leiding, 11 speelclub, 13 Rakkers en 4 Toppers.

In hetzelfde jaar veranderen ook de meisjes hun naam in 'Heidegidsen', met 1 proost, 5 leiding, 17 Speelclub, 17 Kwiks, 10 Tippers en 4 Tiptiens. De hoofdleiding was Geraerts Ria.

1973-1974

De meisjes veranderden nog eens van naam. Nu heten ze 'de Keten' met stamnummer LM1024.



De jaren '80

1980-1981: de jongens veranderden hun naam in 'Jochi' met stamnummer L1004 met als hoofdleiding Opsteyn Arthur.

1984-1985 was een belangrijk jaar: de jongens en meisjes voegden zich samen tot Chiro Grömme met ons huidig stamnummer LG0404, met als hoofdleiding Vanderhallen Christel en Vranken Mark. De proost was toen Vanderwegen Desiré, met een totaal van 98 aangeslotenen (zowel leden als leiding).



Doorheen de jaren zijn de namen van de groepen als volgt geëvolueerd:

voor de meisjes:

Sterretjes > Speelclub

Zonnekinderen > Zonnemeisjes > Kwiks

Kroonmeisjes > Tippers

Kristimeisjes > Tiptiens

Aspiranten > Aspi's

voor de jongens:

Jong-knapen > Speelclub

Burchtknapen > Rakkers

Knapen > Toppers

Kerels > Kerels

aspiranten > Aspi's

Chiro Grömme nu

Momenteel hebben we een 60-tal leden, onderverdeeld in Sloebiers, Speelclub, Kwiks, Rakkers, Tito's, Ketis, en Aspi's.

Geschiedenis van Chiro



Chirojeugd Vlaanderen: een korte geschiedenis

Hoe oud is de Chiro nu eigenlijk, en wie waren de oprichters? Echt helemaal exact valt deze vraag niet te beantwoorden. We kunnen, met een beetje goede wil, zelfs zeggen dat de Chiro al in de negentiende eeuw bestond, terwijl we even goed kunnen stellen dat er pas vanaf de Tweede Wereldoorlog echt sprake is van Chiro. Het is dus meer een proces dat zich over een lange periode uitstrekt, en geen gebeurtenis die we op één tijdstip kunnen vastpinnen...



Als je't mij vraagt:
CHIRO
Grömme

De 19e eeuw

Al halverwege de negentiende eeuw waren er bepaalde parochies in Vlaanderen waar er 'patronaten' opgericht werden. Dat waren organisaties die op zondag probeerden wat ontspanning aan te bieden aan de plaatselijke jeugd, naast godsdienstige en andere vorming. Ze waren geïnspireerd door buitenlandse voorbeelden zoals de 'Oeuvres de Jeunesse' in Frankrijk, de 'Oratorio's' in Italië en de 'Gesellenvereine' in Duitsland. Het eerste patronaat in Vlaanderen was het Sint-Jacobuspatronaat in Gent, opgericht rond 1850, maar al snel gevolgd door vele anderen.

De eerste kenmerken van een Chiro groep zijn al duidelijk aanwezig: parochiaal georganiseerd, spelend bezig zijn, inspiratie vanuit het geloof, alle jongeren welkom,... Er was alleen nog geen sprake van een nationale vereniging. De meeste patronaten werkten onafhankelijk van elkaar. De 'leiding' van die tijd bestond uit Patronaatsheren en -dames, die dikwijls meer toezicht hielden dan dat ze zelf spelen maakten.



CHIRO_ OPGRIMBIE



Het Interbellum (1918-1939)

In de periode na de Eerste Wereldoorlog kwam er meer en meer samenwerking, ook op nationaal niveau. In die periode bestonden er verschillende soorten patronaten, het ene al wat moderner dan het andere. In 1934 ten slotte krijgt het nationale tijdschrift "Het Katholiek Patronaat" een nieuw kleedje, en start E.H. Jos Cleymans met een radicale vernieuwing. Deze priester was op dat moment algemeen secretaris van het Jeugdverbond voor Katholieke Actie. Algemeen wordt hij beschouwd als de 'stichter' van Chiro zoals we die nu kennen. Hij introduceerde nieuwe elementen zoals spelen in open lucht, de Christus-Koninggedachte, de banier met de Griekse letters Chi en Ro, uniformen, kentekens,... De nadruk verschoof ook van passief godsdienstonderricht ontvangen naar zelf godsdienst beleven. In 1936 werden ook 'gewestelijke verbonden' opgericht, als tussenstap tussen 'nationaal' en de 'basis'. Dat waren de verre voorlopers van de huidige structuur met nationaal, regio's, verbonden, gewesten en groepen. De Chiro zoals we die vandaag kennen, kreeg meer en meer vorm...



De Tweede Wereldoorlog

Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zorgde voor de nodige problemen voor de Chiro, omdat vele proosten en leiders onder de wapens moesten. Toch hield dat de vernieuwing niet tegen. In maart 1941 verscheen het eerste nummer van een nieuw blad: 'Mededelingen van Chirojeugd'. Op Paasmaandag 14 april 1941 werd er een eerste leidingsdag gehouden, met 250 leiders, onder het mom van een louter godsdienstige manifestatie, omdat de Duitse bezetter geen andere activiteiten tolereerde. Daarmee was het definitieve startsein gegeven.

In mei 1942 verscheen voor het eerst het leidstersblad Licht. 'Mededelingen van Chirojeugd' veranderde in 1946 in 'Gloed'. Na de bevrijding drong de Chiro werking in vele regio's binnen. In 1946 volgde een officiële erkenning. Op vrij korte termijn groeide het aantal groepen van 200 tot 500, werden er cursussen georganiseerd, een gewestelijk kader werd uitgebouwd, enzovoort. De centrale visie werd ontwikkeld, en Chiro koos voor het werken in vaste leeftijdsgroepen, onderverdeeld in vendels.



De jaren vijftig

In de jaren vijftig werd de Chiro als beweging op verschillende vlakken verder uitgebreid. Het is de periode waarin de Chiro sterk naar buiten trad: er waren mei vaarten, Chiromales, Lourdesbedevaarten,... De Belijdenis stond centraal, de Christus-Koningromantiek kreeg vastere vorm, de afdelingswerkingen werden grondig uitgebouwd. In 1957 verhuisde het nationaal secretariaat van de Frankrijklei in Antwerpen naar het intussen alom bekende Kipdorp 30.





De jaren zestig

In een belangrijke toespraak op de landdag in 1961 werd de Chiro opengegooid: proost A.F. Peeters stelde dat de Chiro geen gesloten sardineblikje mag zijn, maar als een theebuiltje smaak en kleur aan de omgeving moest geven. De aspirantenwerking, die in 1958-'59 een eerste impuls kreeg, kreeg nu de volle aandacht. Uit Chiro ontstonden Parochiale Jeugdzorg (PJZ) en de jeugdclubs voor 16-18-jarigen, Jongerengemeenschappen, een aanzet tot een jeugdhuiswerking in parochie en buurt. Op internationaal vlak zag de Fimcap het levenslicht. De eerste dertig jaar van de geschiedenis van Chiro werden afgesloten met Top '64: een onvergetelijke samenkomst voor alle Chiro leden. Halverwege de jaren zestig staken in de maatschappij allerlei veranderingen de kop op, ook in de Chiro. Op de landdag in Wieze van 1965 keek de Chiro voor het eerst met humor en relativering naar zichzelf. Oude vormen werden in vraag gesteld. De democratisering en de inspraakbeweging wonnen veld. Het kader werd in de periode '65 en '70 sterk uitgebreid. Ploegen en raden vulden elkaar aan. Namen, symbolen en vormen veranderden. De co-educatie - jongens en meisjes samen - werd sterk verdedigd.

Kroonmeisjes.

Christ. Hamackers.
cb. Louise Hamackers.
Rita Hamackers.
Hilda Conaerts.
Julia Conaerts.
Grinette Bemong.
Gud. Buijs.
cb. Jeanne Smeets.
Blondine Smeets.
Marjo Maes.
Jozefien Leenders.
Rita Sanderhollen.
cb. Jeanne Helles.
cb. Jeanne Jans.
Lydie Sanderhollen.
cb. Jeanne Buijs.
Marleen Huyssens.

Vendeleidsters.

Chr. Hamackers.
Jozefien Leenders.

tulp - vergeet-me-nietje
sneeuw klokje.



De jaren zeventig

Op 7 mei 1970 nam de Chiro met Impuls '70 (een leidingsdag met 8000 aanwezigen) het gedachtegoed van '68 en de maatschappijkritiek in eigen rangen op. Chiro zette een stap verder in een maatschappelijk engagement en stuurde de eigen methoden bij. De Chiro zag zichzelf als een spelbeweging én als een maatschappijbeweging. 'Spelend bezig zijn' kwam in een breed maatschappelijk kader te staan als tegenkracht. Chiro wilde tegen de stroom van de maatschappij ingaan. Uit die visie zou later de Spelleeflijn ontstaan. De veranderingen vulden elkaar aan: er kwam een nieuw uniform (1974), en in het spoor van vele gemengde groepen kregen de jongens- en meisjes Chiro één structuur: 'Chirojeugd-Vlaanderen en vzw'. Licht en Gloed gingen samen, eerst als Licht/Gloed, Maar in 1976 werd Dubbelpunt het nieuwe leidingsblad. De publicatie van het Aktieboek - na de landdag van 1978 - leek de afronding van het uitwerken van de mens- en maatschappijvisie van de Chiro.

De jaren tachtig

Er volgden moeilijke jaren voor de Chiro: er kwam een culturele en economische crisis, die de in 1978 geformuleerde visie sterk onder druk zette. De samenleving werd ondergedompeld in het opkomende postmoderne levensgevoel, met zijn sterk geaccentueerde individualisme. In die periode verloor de Chiro 20.000 leden en een honderdtal groepen.

De methoden werden in de loop van de jaren tachtig opnieuw onder de loep genomen. Op de landdag van 1985 kwam de afdelingswerking centraal te staan. Daarnaast werd er werk gemaakt van een betere bekendmaking. In 1986 lanceerde Chiro de eerste bekendmakingsactie met een nationale affiche en folder.

Rond 1987 keerde voor de Chiro het tij. Nieuwe projecten werden uitgedacht: de stadsgroepenwerking, het aanbod van de Dienst Avontuurlijke Activiteiten, een reeks afdelingshandboeken. Ook werd in die periode de Chiro visie samengevat in drie spiegelteksten.





De jaren negentig

De jaren '90 begonnen direct goed, met het leidingsbivak Krinkel '90. Chiro liet zich zien in een grote verscheidenheid van handelen. Dat handelen, het chiro-doen, werd besproken en tot onderwerp gemaakt in dialoog tussen de lokale groepen en de verschillende structuren. Die gesprekken over visie en methoden - het Groot Onderhoud gedoopt - werden in de winter van 1994 in alle gewesten gevoerd, en vormden de rechtstreekse voorbereiding op Krinkel '95 en op het Chiroboek.





't oude grimbiaca
Tentoonstelling over

Datum: zaterdag 2 juni 2018
Tijd: 11:00 tot 16:30

“Opgrimbie boert goed”

Heemkundige kring



't oude grimbiaca

Tentoonstellingsdag

Zaterdag 2 juni 2018 zal er in de kerk van Opgrimbie een tentoonstelling doorgaan over de boeren van Opgrimbie. Tevens zullen alle digitale foto's, gemaakt over het boerenleven in Opgrimbie te bezichtigen zijn op deze tentoonstelling.

Inkom: GRATIS

Lokatie : Kristoffelkerk
Heirstraat 515A
3630 Maasmechelen

**MIJN
ERF
GOED**



Programma

- ♦ Opening tentoonstelling om 11:00 h.
- ♦ Afsluiten tentoonstelling om 16:30 h. voor de zaterdagmis



Heemkundige kring
't oude grimbiaca
Schoolstraat 17

Contactpersoon: Dubois Carlo 089-762968

't oude grimbiaca
Tentoonstelling over

Datum: zaterdag 9 juni 2018
Tijd: 11:00 tot 16:30

“Opgrimbie is zelfstandig”

Heemkundige kring



't oude grimbiaca

Tentoonstellingsdag

Zaterdag 9 juni 2018 zal er in de kerk van Opgrimbie een tentoonstelling doorgaan over de zelfstandigen van Opgrimbie.

Tevens zullen alle digitale foto's, gemaakt over het zelfstandigen leven in Opgrimbie te bezichtigen zijn op deze tentoonstelling.

Inkom: GRATIS

Lokatie : Kristoffelkerk
Heirstraat 515A
3630 Maasmechelen

**MIJN
ERF
GOED**



Programma

- ♦ Opening tentoonstelling om 11:00 h.
- ♦ Afsluiten tentoonstelling om 16:30 h. voor de zaterdagmis



Heemkundige kring
't oude grimbiaca
Schoolstraat 17

Contactpersoon: Dubois Carlo 089-762968

't oude grimbiaca
Tentoonstelling over

Datum: zaterdag 18 augustus 2018
Tijd: 11:00 tot 16:30

“Opgrimbie drinkt met maten”

Heemkundige kring



't oude grimbiaca

Tentoonstellingsdag

Zaterdag 18 augustus 2018
zal er in de kerk van
Opgrimbie een tentoonstelling
doorgaan over de cafés van
Opgrimbie.

Tevens zullen alle digitale
foto's, gemaakt in de cafés in
Opgrimbie te bezichtigen zijn
op deze tentoonstelling.

Inkom: GRATIS

Lokatie : Kristoffelkerk
Heirstraat 515A
3630 Maasmechelen

**MIJN
ERF
GOED**



Programma

- ♦ Opening tentoonstelling
om 11:00 h.
- ♦ Afsluiten tentoonstelling
om 16:30 h. voor de
zaterdagmis



**Heemkundige kring
't oude grimbiaca
Schoolstraat 17**

Contactpersoon: Dubois Carlo 089-762968